

Flagga stolt – stängen på bron på Jungfruholmarna

Stängen på bron mellan holmarna har förr i tiden stått på Bergholmarna utanför Rasta, där det fanns en startpaviljong varifrån kappseglingarna på Södra Björkfjärden startades.

Paviljongen finns inte kvar, och stängen fick vi tillbaka häromåret. Den ursprungliga stängen var sned och vind men en ny har fixats av Leffe Wiegurd.

Flaggstångsknoppen har Ove yxat till av masurbjörk från Svarthyttan i Närke som Roland skaffat. Ove och Roland har

förstås också

målat den,

trans-

porterat och

rest den på plats på bron.

Text och bild hämtade ur GötaKryssaren Nr 3 september 1994.



Gerhard Lindström, hamnvärd på Jungfruholmarna 1991 - det året vi fick tillbaka stängen - visar dess blivande plats på bron.



Hur börjar historien om flaggstängen?

Carl Axel Söderberg kåserar i GSS årsbok 1926 om "Sommaren 1925", det år GSS fyllde 30 år:

"På seglingen om Göta-Bojen var det utmärkt segelväder med riktig frisk bris.

(Lagkappsegling för 22m² skärgårdskryssare på Södra Björkfjärden).

Medan seglingen pågick borrade vi hål i berget för ett minnesmärke, komponerat, tillverkat och skänkt av vår ordförande, fabrikör Sjölander samt en annan av oss alla känd *meccenat* fabrikör Karl Larsson.



Jag säger vi borrade, men vi stod för det mesta med händerna i byxfickorna och tittade på, medan de andra jobbade, man var med förstås och försökte sig på att hålla i borr eller slägga men det var inte många som vore kompetenta, en del kunde inte slå rätt en enda gång, och de fingo "bumsen" tvärt, jag tror att det tog sig ut enligt vidstående teckning, där ni ser att jag har fin-fina talanger. Melodin till sången är väl känd?

*Här går ettan, här går tvåan
heja grabbar, kan ni slå
här går trean, här går fyran,
snart i berget hål vi få.
Här går femman, här går sexan
aj! på klorna du mej slår
här går sjuan, här går åttan
några tum blott återstår.
Här går nian, här går tian,
hållet snart nu färdigt är,
här går elvan, här går tolvon
det är trevligt jobb, det här.
Hej, Sjölander! kom och titta
ett sån't sabla bussigt hål,
kör nu neret, det skall sitta
här i många hundra år!*



Någon invigning av märket blev det i alla fall inte tid med, för så fort båtarna kom hem från tävlingen, skulle vi ned till Rastaborg i och för prisutdelningen". Stången satt i alla fall på Bergholmarna från 1925 till 1991, 66 år!

(C. A. Söderberg var ordförande i GSS 1895-1899 och 1904-1906).

