

## ”BISSES GRYTA” HISTORIEN KRING EN MATRÄTT

### Bisses gryta

**Varva falukorvskivor, skivor av skalad rå potatis och dill.  
Håll på litet vatten. Koka till potatisen blivit mjuk**

Mannen bakom denna enkla men njutbara rätt var Frans ”Bisse” Biresack. Han var götaseglare och hade en livsmedelsaffär på Långholmsgatan och en sommaraffär på Lambarön i Mälaren. I många år sponsrade han, och senare hans son, GSS genom en annons i årsboken.

Frans var aktiv i sällskapet unden förra halvan av 1900-talet. Han seglade i många år med skärgårdskryssaren Norna. På den tiden var förhållandena ombord minst sagt primitiva jämfört med i dag. Flertalet båtar hade ett enlägigt fotogenkök där all mat skulle lagas. Det fanns därför behov av att på ett enkelt sätt kunna laga en välsmakande måltid på denna enda låga. Så föddes idén till Biresacks korvgryta eller som den senare kom att kallas Bisses gryta.

Allt detta berättas under en höstsegling 2017 av Frans nu 95-åriga dotter Laiza Lauffs-Erichsen. När vi passerar Lambarön berättar hon om sommaraffären där som familjen drev mellan 1925 och 1940. Affären, som låg vid sundet mot Hässelby, var en omtyckt provianteringskälla för passerande seglare och fram för allt för båtarna i båtklubben på Hässelby holme. Den hade ett fullständigt livsmedelssortiment. Kylan till färskvaror fick man ordna med is som lades i stack på vintern, Lambarön fick ju inte ström förrän år 1955. Mjölkländande varje dag från omgivande lantbruk med ångbåtarna Uppland och Sigrid. Pappa Frans kom varje dag ut med motorbåt från stan med färskvaror. Färskt bröd och gräddor hämtades varje dag med roddbåt från Hässelby.

Det är svårt att i dag föreställa sig den rena landsbygd som för ett halvt sekel sedan omgav Stockholm och det villkor som då gällde för mathållning på sommarställen och i fritidsbåtar. Men Laiza liksom Bisses korvgryta lever bägge vidare. På 1960-talet blev den till och med lagad i TV av den dåtida TV-profilen Ria Wägner. Prova korvgrytan själv, det är ett gott och enkelt alternativ när man behöver något gott men enkelt efter en dag på sjön!

Svante Sjöberg